

Yvon van der Meer – Energy event 2007



Gaandeweg het leven ontdekte Yvon de enorme invloed van de chakrawerking (de energieverdeling) op ons lichamelijk, mentaal en spiritueel welzijn. Haar drive is om de chakrawerking en daarmee de manier waarop wij mensen in het leven staan, zo concreet mogelijk uit te leggen waarbij ze dankbaar gebruik mag maken van de wijsheid en de liefde van 'de Andere Kant'.

Meer informatie: "STROMEN in evenwicht"
www.stromen.info

Column

Waarom zitten we eigenlijk niet op Pluto? Of op een of ander melkwegstelsel? Of maken we ons niet dienstbaar ergens anders in de Kosmos?

Het is geen toeval dat we hier op deze planeet ons leven maar moeten zien door te brengen. Wij hebben namelijk de energie van de aarde nodig: het magnetisme, de warmte, de straling, de lagere energietrillingen. En ... het leven zoals dat hier op aarde gevormd is, de maatschappij, de normen en waarden die we met zijn allen gecreëerd hebben ...

Onze ziel zal toch wat moeten leren om zich nog verder te verfijnen. En dus reizen we door de kosmos om met verschillende energieën te leren omgaan en deze tot positiviteit te verwerken.. Hierheen, daarheen... Zoals een kind dat in het begin doet met zijn ouders als lesmateriaal, zo krijgen wij nu eventjes de aarde met al ups en downs op alle gebied 'over ons heen'. En daar zullen we van moeten leren...

Het met elkaar leren omgaan in vergevingsgezindheid bijvoorbeeld. Zó moeilijk als je doodmoe na een lange dag werken in de rij voor de kassa staat en dat oude dametje (maar vitaler dan jij je op dat moment voelt) op grond van haar leeftijd meent dat zij ongevraagd voor kan gaan... Liefde bijvoorbeeld. Om in blijmoedigheid een kopje koffie te gaan drinken bij je ex waar je eigenlijk nog een appeltje mee te schillen hebt. Ga er maar aan staan.

We krijgen aardse energieën, die verwerkt worden in onze laagste 3 "Chakra's", ofwel onze aardse energieverdelers. Daar hoort bijvoorbeeld bij: de wilskracht, de emoties, onze zelfkracht enz. Als we open staan om aandacht aan ons lichaam te schenken (ons voertuig tenslotte), onze emoties te doorstaan, deze te accepteren en om te vormen tot positiviteit, bewust te leren zijn van dat we een fantastisch mens zijn met een meerwaarde voor de wereld ... dan hebben we heel wat geleerd op en van Moeder Aarde.

Gelukkig staan we er niet alleen voor. Het kosmische 'thuisfront' heeft er alle belang bij dat we slagen met onze missie, maar dat is weer een ander verhaal

En als we dan als Zielspersoon (de gevoelsenergieën van onze 4 bovenste Chakra's) naar de "Andere Kant" gaan en er wordt ons gevraagd:"en ??? hoe was het ???", dan zou het fantastisch zijn als we konden zeggen: "... ik heb heel wat geleerd en ben een stuk wijzer geworden.... ".

Toch?